



Derde week

# WAT MOETEN WE DOEN ?

Ons ochtendgloren wekken met Maria Montessori en de heilige Theresia van het Kind Jezus  
[www.retraitenl.karmel.at](http://www.retraitenl.karmel.at)

## Evangelie (Lc 3,10-18)

*De mensen vroegen hem: 'Wat moeten we dan doen?' Hij antwoordde: 'Wie twee stel onderkieren heeft, moet delen met wie er geen heeft, en wie eten heeft moet hetzelfde doen.' Er kwamen ook tollenaars om zich te laten dopen, en die vroegen hem: 'Meester, wat moeten wij doen?' Hij zei tegen hen: 'Vorder niet meer dan wat jullie is opgedragen.' Ook soldaten kwamen hem vragen: 'En wij, wat moeten wij doen?' Tegen hen zei hij: 'Jullie mogen niemand afpersen en je ook niet laten omkopen, neem genoeg met je soldij.' Het volk was vol verwachting, en allen vroegen zich af of Johannes misschien de messias was, maar Johannes zei tegen hen: 'Ik doop jullie met water, maar er komt iemand die machtiger is dan ik; ik ben het zelfs niet waard om de riemen van zijn sandalen los te maken. Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur; Hij houdt de wan in zijn hand om zijn dorsvloer te reinigen, het graan zal Hij bijeenbrengen in zijn schuur en het kaf in onblusbaar vuur verbranden.' Op deze en andere wijze spoorde hij het volk aan en verkondigde hij hun het goede nieuws.*

### ● « Wat moeten we doen ? »

"Echte vrijheid is het beheersen de ziel. Laten we meteen zeggen dat niemand vrijer is dan een mysticus. En als het kind tot de volwassene door al zijn houdingen zegt: **Help me het zonder jou te doen**, moet men, om het op te lossen, de termen van het probleem van de vrijheid correct stellen." In dit citaat uit zijn essay van 1934, herhaalt pater Bruno van Jezus-Maria bewust het kinderwoord dat dokter Maria Montessori profetisch ontving in haar eerste Casa dei Bambini in Rome. Hij vlucht, voor de lezers van vandaag die we zijn, **drie werkelijkheden in elkaar die we moeilijk in ons leven kunnen harmoniseren: onze hoogste ambities, onze spirituele impulsen en onze dagelijkse keuzes.**

De video die we zojuist hebben bekeken, dompelde ons, met onze drie verstrengelde werkelijkheden, onder in het kristalheldere water van het evangelie. Is het Woord niet de enige bron die in staat is om de onrustige, zelfs modderige stroom van ons leven te zuiveren? Vandaag neemt ze ons mee naar een andere kust, op de drempel van een ander bad. **Een derde sleutel glipt ons tussen de vingers : alles wat we van onszelf opgeven, kondigt enkel een nieuw soort zuivering aan waarin een vuur van liefde, dat in staat is om onze dissonante verlangens te harmoniseren, zich uitnodigt.**



**Waar is die plek waar we, op uitnodiging van pater Bruno, al was het maar associëren, zonder te beven, wat we maar zijn met wat we eervol zouden willen zijn?** "Al onze gerechtigheden hebben vlekken in uw ogen" schreef de heilige Theresia van het Kind Jezus op 11 juni 1895 in haar gebed getiteld: "Offerande van mezelf als brandofferoffer aan de Barmhartige Liefde van de goede God" ... Deze woorden van Theresia hebben, in hun opofferingsdrang, allicht niets om ons gerust te stellen!

Deze plaats bestaat, maar op voorwaarde dat deze opnieuw wordt benoemd. Maria Montessori geeft ons deze nieuwe naam in haar tekst *Het Mystieke Drama*. Hij wordt bewaard in de archieven van de Eerbiedwaardige Luigia Tincani, stichteres van de Zusters van de Unie van de heilige Catharina van Siena van de Missionarissen van de Scholen. De nieuwe naam luidt : **het "probleem" dat speculatief wordt gesteld door pater Bruno, is dat niet eerder een 'drama' om existentieel te doorleven?** Waar zouden we dit laatste ontmoeten, tenzij waar het zich ontvouwt: **in de kerken waar onze zondagse vergaderingen doorgaan.** Het is daar dat "de Misvering de feiten volgt die betrekking hebben op het lijden van Christus; bijgevolg mogen ze niet enkel maar een *herdenking* zijn. Het gaat integendeel om het drama van de zielen, het is het geestelijke licht en de vereniging van de mensen in de Kerk; zij bestaan als een doorleefde realiteit." Laten we ons ervoor hoeden om wat Maria Montessori in deze inleiding contrasterend zegt als tegengesteld te zien aan haat tekst van april 1931. **Wie zou Christus de Bevrijder kennen, zonder de mensen die samengekomen zijn om zich te offeren? Wat zou er geworden van het verdriet dat ons overwelddigt, zonder de actualisering van zijn Pasen? Alleen het drama laat toe dat diegene die er zich in laat meeslepen, deze twee afgronden kan samenbrengen.**

Hier is dan deze nieuwe zuivering die door het Evangelie is beloofd. Ze is inderdaad vurig, want voor wie haar geeft wat hij is, zal zij een bevrijdend vuur kunnen worden; zoals pater Bruno het in 1934 uitlegde: **"De vlam van liefde zal in staat zijn de morele ketenen die haar tegenhouden te smelten voordat enige volhardende inspanning erin slaagt ze te verbreken.** De vlam van liefde moet snel volgen op de vonk die ontspringt uit de *schok* van de mogelijkheden van het kleine en de attenties van de goddelijke genade. **De vlam van liefde is de dageraad van een innerlijk leven** die niet mag achterblijven bij het ontwaken van de rede. Omdat die vlam leven is, moet ze aangewakkerd worden en groeien." **Deze vlammen hebben niets vernietigd in het voorbijgaan. Ze hebben de gloed van de dageraad. Ze maken onze ziel wakker. Ze verjagen de duisternis. Ze brengen ons terug naar onze meest originele en creatieve capaciteiten. Ze geven ons het lef om te zijn.**



Frère Marc Fortin, ocd (Lisieux) et Virginie Brault, fraternité Marie, mère du Bon Pasteur



## Maandag 13 december: Zich als een kind overgeven

« De Heer is mild en waarachtig, Hij toch wijst wie dwalen de weg, leidt ootmoedigen daar waar zijn recht heerst, leert zijn weg aan wie nederig zijn. » (Ps 25)

« Deze weg is de overgave van het kleine kind dat inslaapt zonder vrees in de armen van zijn vader.[...] De liefde, die niet bang is, die inslaapt en zichzelf vergeet. Aan het Hart van haar God, als een klein kind... » (Gedicht 3)

Ik beschouw God die zich tot een klein kind maakt, aanwezig in een baby die ik ken.



"Thérèse aux pieds de Léon XIII"- Céline Martin

## Dinsdag 14 december: Proef de barmhartigheid van de Heer

« Die op Hem zien stralen als licht. » (Ps 34)

« Jezus geeft zich aan mij om mijn gids, mijn licht en mijn kracht te zijn. »  
(afbeelding door Thérèse)

Vandaag plan ik in mijn agenda om het sacrament van de Barmhartigheid van God te ontvangen.

## Woensdag 15 december : Dank zeggen

« Blinden zien en lammen lopen. » (Lc 7, 22)

« Het dwalen van de geest en de wanorde van de bewegingen verdwijnen en maken plaats voor een kalm en sereen kind, dat zich verheft door te werken. »

(Maria Montessori, L'enfant p.212)

Welke wonderen gebeuren er elke dag in mijn leven met Christus ?



"Fuite en Égypte"- Fra Angelico

## Donderdag 16 december : instemmen met mijn zwakheid

« Niettemin is de kleinste in het Rijk Gods groter dan hij. » (Lc 7, 28)

« De lift die me tot de hemel moet brengen, dat zijn uw armen, Jezus !  
Ik hoef daarvoor niet groter te worden;  
ik moet juist klein blijven en steeds kleiner worden. » (Manuscript C, 2v -3r)

Onder de werking van de Heilige Geest,  
laat ik een specifieke situatie los die ik gewoonlijk beheers.

## Vrijdag 17 december : zich in Christus wortelen

« Jakob nu was de vader van Jozef, de man van Maria, en uit haar werd geboren Jezus (...) » (Mt 1,16)

« De mens is als het handgemaakte voorwerp [...] ieder heeft zijn eigen scheppende geest die hem tot een kunstwerk maakt [...] dit werk waardoor de menselijke persoonlijkheid wordt gevormd, is het mysterieuze werk van de menswording. »

Waar kom ik vandaan ?



"Le rêve de Joseph"- Raphaël Mengs

## Zaterdag 18 december : Gehoorzamen op de wijze van Christus

« Ontwaakt uit de slaap deed Jozef zoals de engel van de Heer hem bevelen had (...) »  
(Mt 1, 24)

« Niemand, mijn Welbeminde, had het recht u bevelen te geven,  
en toch hebt Gij gehoorzaamd. » (Gebet VII)

Ik luister naar de Geest in mij en ga de momenten na dat ik innerlijk gehoorzaamde of niet.