

DE AANWEZIGHEID VAN GOD IN ONS LEVEN VERWELKOMEN

Advent 2022 online retraite De Aanwezigheid van God in ons leven verwelkomen

« **Wandelen op deze prachtige weg** van Gods Aanwezigheid waar de ziel, “alleen met God alleen” » (Laatste retraite¹ n. 23) voortgaat. Deze heldere woorden van de heilige Elisabeth van de Drie-eenheid (1880-1906) vormen de toegangspoort van onze adventsretraite. Inderdaad, in deze voorbereidingstijd op het hoogfeest van Kerstmis trekken wij op naar Bethlehem: het is de plaats waar de Verlosser in ons vlees geboren is, de plaats waar de Zoon van God aanwezig kwam in onze wereld, in onze mensheid zodat wij hem daar konden ontmoeten. Maar deze aanwezigheid van God in onze wereld was niet slechts werkelijk op één tijdstip, twee millennia geleden, noch slechts op één plaats, die van het aardse leven van Christus Jezus. Vanaf nu is het overal en altijd, hier en nu, dat God ons roept om hem te ontmoeten, **om te ontdekken dat Hij in ons en in ons midden aanwezig is**. Terwijl wij naar Bethlehem optrekken, de plaats van de aanwezigheid van de Zoon van God, het pasgeboren Kind in de kribbe, **ontdekken wij dat God ons roept om zijn aanwezigheid op elk moment van ons leven te verwelkomen**.

Leven in de aanwezigheid van God is het brandende hart van de spiritualiteit van de Karmel, de genade die zijn leden elke dag proberen te verwelkomen, de oproep waarvan zij de vlam aan allen willen doorgeven. Toen de heilige Albertus van Jeruzalem (ca. 1150-1214) een levensregel gaf aan onze eerste broeders, die kluizenaars waren op de berg Karmel in het Heilig Land, drukte hij hun roeping in de Kerk als volgt uit: « *Dag en nacht de wet van de Heer overwegen en waken in gebed* ». Deze woorden vormen vandaag de dag nog steeds het centrale voorschrift van de Karmelregel².

De aartsvader van de Karmel, de heilige profeet Elia, riep reeds in het Oude Testament uit: « **Zo waar de Heer leeft, de God van Israël, in wiens dienst ik sta** » (1 Kon. 17:1). Dit is zijn eerste woord, dat hij als motto uitroept. De Bijbel vertelt ons niet veel over Elia's afkomst, maar het besef te leven in de aanwezigheid van God is, in zekere zin, zijn identiteitskaart. Lang na Elia, bij het aanbreken van het Nieuwe Verbond, was het Zacharias, de vader van Johannes de Doper, die jubelde van vreugde bij het naderen van de komst van de Messias en zong: « *Geprezen zij de Heer, de God van Israël, Hij heeft zich over zijn volk ontfermd en het verlost.(...) opdat wij (...) vrij van angst, Hem dienen zouden, oprecht en toegewijd, ons leven lang.* » (Lc. 1, 68, 75). Zo vormt de hele bijbelse openbaring een grote oproep om de aanwezigheid van God in onze mensheid te verwelkomen. Wat hebben we eraan, nu we ons voorbereiden om Kerstmis

1. KOEN DE MEESTER, *Op adem komen*, Aanwezigheid, Oudenaarde, 1994.

2. MARTIN BATTMAN (ÉDIT.), *La Règle de l'Ordre de la Bienheureuse Vierge Marie du Mont Carmel*, DDB, Paris, 1982.

te vieren, **om de komst van de Zoon van God in ons vlees 2000 jaar geleden te herdenken als we zijn aanwezigheid in ons leven vandaag niet op een vernieuwde manier verwelkomen?** Zoals de zeventiende-eeuwse mysticus Angelus Silesius zei: « *Al zou Christus duizendmaal in Bethlehem geboren worden, als hij niet in u geboren wordt, is hij tevergeefs geboren* ».

Welnu, tijdens deze adventsretraite stellen wij voor ons te verenigen in de school van de karmelitaanse spiritualiteit om de aanwezigheid van God in ons leven te verwelkomen. Elke vrijdag krijgen we een meditatie, gebaseerd op de bijbelteksten van de liturgie van de mis van de volgende zondag van de Advent. Elk van deze meditaties wordt belicht door het onderricht van een karmelheilige, en bevat suggesties om dit onderricht de volgende week in praktijk te brengen. Hier is de route die we zullen afleggen:

- Vrijdag 25 november : voor de 1ste zondag van de Advent : geleid door de heilige Teresa van Avila, **WAKEN**, wachtend op Degene die komt.
- Vrijdag 2 december : voor de 2de zondag van de Advent : gestimuleerd door de heilige Johannes van het Kruis, laten we ons **BEKEREN** om Degene die komt te verwelkomen.
- Vrijdag 9 december : voor de 3de zondag van de Advent : verlicht door de heilige Thérèse van Lisieux, het handelen van Degene die komt **ONDERSCHEIDEN** in ons leven.
- Vrijdag 16 december : voor de 4de zondag van de Advent : onderricht door de heilige Jozef, de buitengewone gave van Degene die komt **VERWELKOMEN**.
- Tenslotte, de dag van Kerstmis: met de Maagd Maria, **LEVEN** in de **AANWEZIGHEID** van God, vandaag en elke dag van ons leven.

Laten we van nu af aan de Heilige Geest vragen om ons hart klaar te maken voor deze retraite: **Kom Heilige Geest, adem in onze harten om ons voor te bereiden om op een hernieuwde wijze de Heer Jezus te ontmoeten, die in ons leven aanwezig is!** Laten we ons ook raken door de woorden van de heilige Elisabeth van de Drie-eenheid die deze inleidende meditatie opende: « *Dio ci ha eletti in Lui prima della creazione per essere immacolati e santi alla sua presenza nell'amore [...] God heeft ons uitverkoren vóór de grondlegging van de wereld, om heilig en vlekkeloos te zijn vóór zijn Aangezicht, in liefde* »(...) **op dit heerlijk pad van Gods aanwezigheid, waar ik - zonder omwegen te maken - mag wandelen, « alleen met God alleen »** (Laatste retraite, n. 23).

Moge deze “mooie weg” de weg zijn van onze retraite: gezegende adventsretraite !

FrèreAnthony-Joseph PINELLI,
ocd (couvent de Paris)

