

DE GODDELIJKE BARMHARTIGHEID VERHEERLIJKEN

Veertigdagentijd 2022 - Leven in de goddelijke barmhartigheid met de heiligen van de Karmel

(Mt 6,1-18 NBV21)

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: “Let op dat jullie je gerechtigheid niet tentoonspreiden om door de mensen gezien te worden. Dan beloont jullie Vader in de hemel je niet. (...) En wanneer jullie bidden, doe dan niet als de huichelaars die graag in de synagoge en op elke straathoek staan te bidden, zodat iedereen hen ziet. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als jullie bidden, trek je dan terug in je huis, sluit de deur en bid tot je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.”

● De Karmel en Barmhartigheid



De heilige Thérèse van Lisieux (1873-1897) vertrouwde ooit een van de novicen van het karmelklooster van Lisieux toe: « **Wij, we zijn geen heiligen die rouwen om onze zonden, we verheugen ons dat ze dienen om de barmhartigheid van de goede God te verheerlijken** » (Raadgevingen en herinneringen van Maria van de Drie-eenheid 40) Ze riep ook uit in de laatste alinea van haar autobiografie een paar maanden voor haar intrede in het Leven, op 30 september 1897 : « *Mijn lieve moeder, nu wil ik u nog zeggen wat ik versta onder de geur van de balsam van de Welbeminde. Omdat Jezus weer naar de hemel teruggegaan is, kan ik Hem alleen volgen via de sporen die Hij nagelaten heeft. Maar die sporen zijn zo vol licht en zo heerlijk geurend! Ik hoef maar een blik te werpen op het evangelie en ik adem al direct de heerlijke geuren van Jezus' leven in en weet welke kant ik oprennen moet. Ik snel niet vooruit naar de eerste, maar naar de laatste plaats. Ik ga niet met de Farizeeër vooraan staan, maar herhaal vol vertrouwen het nederige gebed van de tollenaar. In mijn gedrag volg ik Magdalena na; haar verbazingwekkende, of liever, haar verliefde stoutmoedigheid die het hart van Jezus wist te stelen, trekt me aan. Ik voel dat ik, **zelfs als ik alle zonden op mijn geweten had die je maar begaan kunt, me in de armen van Jezus zou werpen, met een door berouw vermorzeld hart.** Ik weet hoezeer Hij de verloren zoon liefheeft die weer bij Hem terugkomt. Het is niet omdat de goede God, mijn ziel in zijn voorkomende barmhartigheid voor een doodzonde heeft bewaard, dat ik me tot Hem verhef in vertrouwen en liefde. »*



Thérèse wordt natuurlijk in de Kerk erkend als de heilige van de Barmhartigheid. Ze drukt het zelf uit door te zeggen: “Aan mij gaf hij zijn oneindige Barmhartigheid”. Haar missie is al tientallen jaren om ons de Barmhartigheid te leren kennen en ervan te houden, zodat we er onszelf steeds inniger en inniger aan kunnen aanbieden in het hart van alle omstandigheden van ons dagelijks leven. Aldus levend in de offerande van onszelf aan de Barmhartigheid, zullen we onze harten kunnen openen zodat Jezus via ons, veel van onze broeders en zusters bereikt.

Vele andere figuren van de Karmel hebben ook getuigd van de kracht van de goddelijke Barmhartigheid in hun leven. Tijdens deze vastenretraite, zullen we luisteren naar zes getuigenissen van hen: de heilige Teresa van Avila, de heilige Jan van het Kruis, Laurent van de Verrijzenis, de heilige Thérèse van het Kindje Jezus natuurlijk, maar ook de heilige Elisabeth van de Drie-eenheid en een heilige, die ons minder bekend is: de kleine heilige uit Chili, Teresa de Jezus (de los Andes).

● Luisteren naar het evangelie volgens de heilige Lucas

Om naar deze getuigen van de Barmhartigheid te luisteren, zullen we ons hart openen voor de Heilige Schrift door te mediteren over de evangelieteksten die elke zondag tijdens de vastentijd worden aangeboden. Dit jaar zullen we dankzij **het getuigenis van de schilder van de Barmhartigheid** bij uitstek, de evangelist Sint Lucas, de Heilige Geest kunnen vragen om ons hart meer te openen voor de ervaring van de Barmhartigheid.

Voor Sint Lucas is **het hart van Jezus vooral een hart van Barmhartigheid**. Vanaf zijn eerste hoofdstuk stelt Lucas de manifestatie voor van de barmhartigheid van de Heer (1, 58), een barmhartigheid die zich van eeuw tot eeuw uitstrekt (1, 50). Op deze barmhartigheid komt Lukas in dit eerste hoofdstuk vijf keer terug - u wordt uitgenodigd om het te herlezen en te stoppen bij de verzen 50, 54, 58, 72 en 78. Een uitdrukking is heel kenmerkend voor Lucas; letterlijk: **de ingewanden van de barmhartigheid van onze God**. Ze is meerdere keren te vinden in zijn evangelie: in het lied van Zacharias (1,72), bij de weduwe van Naïm (7,13), bij de Barmhartige Samaritaan (10,33) en natuurlijk in het hart van de parabel van de verloren Zoon of liever van de barmhartige Vader (15, 20). De verslagen van de vijf wonderen die alleen bij Lucas te vinden zijn, worden door hem veel meer beschreven als blijken van barmhartigheid dan als een manifestatie van macht: als je wilt, kun je ook deze passages bekijken waar de kleuren van Lucas zachtjes worden gemanifesteerd: 7, 11-17; 13, 10-17; 14, 1-6; 17.12-19 en 22.50-51 tijdens de Passie.

Natuurlijk getuigen alle evangelisten van de barmhartigheid van God, maar Lucas dringt er in het bijzonder op aan, zoals in 19, 10: «*De mensenzoon kwam om te zoeken en te redden wat verloren was*». Het werkwoord «zoeken» is eigen aan Lucas. Hij vertelt ons ook over vier ontmoetingen tussen Jezus en zondaars die we alleen in zijn evangelie vinden: die met de zondares in het huis van Simon de Farizeeër (7:36-50); met Zacheüs (19, 1-10); ten gunste van zijn beulen (23, 34) en vooral de ultieme ontmoeting met de goede moordenaar: “Vandaag nog zult gij met mij in het paradijs [zijn]” (23, 43). Ten slotte, vormen de kern van zijn evangelie, 3 van de 42 gelijkenissen van Lucas waarin **Gods vreugde wordt uitgedrukt om ons te redden** (Lc 15). Daar komen we tijdens deze vasten op terug.



We raden u natuurlijk aan om uzelf in gebed te brengen zoals Christus ons uitnodigt vanaf de eerste dag van de vasten: « *Maar als jullie bidden, trek je dan terug in je huis, sluit de deur en bid tot je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.* » (Mt 6,6) Wat zal onze hemelse Vader ons anders geven, dan zijn barmhartigheid beter te proeven, in zijn zoon Jezus aangeboden? Als we willen ervaren wat onze Vader ons wil geven, **laten we hem dan eerst vragen om ons diep verlangen te doen ontwaken**, want, zoals Thérèse het zo mooi verwoordt in haar opoffering aan de Barmhartigheid, « *hoe meer je wilt geven, hoe meer je doet verlangen* ». U kunt dus bidden met het gebed van de heilige paus Johannes Paulus II toen hij op 17 augustus 2002 het Basiliekheiligdom van de Goddelijke Barmhartigheid in Krakau inwijdde:

God, barmhartige Vader,
die uw liefde openbaarde in uw Zoon Jezus Christus,
en het over ons uitstortte in de Heilige Geest, de Trooster,
we vertrouwen u vandaag de wereld en elke persoon toe.
Buig u over ons, zondaars,
genees onze zwakheid, overwin al het kwaad.
Mogen alle bewoners van de aarde Uw barmhartigheid ervaren,
zodat ze in U, Drie-ene God, altijd de bron van hoop vinden.
Eeuwige Vader,
wees door de pijnlijke Passie en Verrijzenis van Uw Zoon,
ons en de hele wereld genadig!
Amen.

We kunnen ook elke week of elke dag van deze vastentijd met Thérèse het einde van haar *Offerande van de Barmhartige Liefde* bidden, wat we in de 4e week zullen uitdiepen:



Om altijd in een akte van volmaakte Liefde te leven, bied ik mij aan als brandoffer voor uw Barmhartige Liefde ; Ik smEEK U mij onophoudelijk te verteren. Laat in mijn ziel rijkelijk de golven van oneindige tederheid vloeien die in U opgesloten liggen ; o mijn God!(...) Moge dit martelaarschap, na mij voorbereid te hebben om voor U te verschijnen, me uiteindelijk doen sterven. Moge mijn ziel zonder uitstel vooruitnellen naar de eeuwige omhelzing van uw Barmhartige Liefde. ... O, mijn Welbeminde , ik wil bij elke hartslag mijn offerande ontelbare malen herhalen, tot alle schaduw vervlogen is en ik U mijn liefde uit zal kunnen spreken in een eeuwig aangezicht tot Aangezicht!

● Naar het programma van de vastentijd

HET PROGRAMMA VAN DE RETRAITE

Gedurende de hele vastentijd zullen de heilige Lucas en de heiligen van de Karmel ons kennis laten maken met het mysterie van de goddelijke Barmhartigheid om ons voor te bereiden op de grote nacht van Pasen:

- 1ste week : Nooit zonder de H. Geest! – met Teresa van Avila
- 2de week : in gebed getrokken– met Jan van het Kruis
- 3de week : “laten we goed beginnen!” - met Laurent van de Verrijzenis
- 4de week : durf met lege handen – met Thérèse van Lisieux
- 5de week : vanwege zijn te grote Liefde- met Elisabeth van de Drie-eenheid
- Goede Week: blijven en kijken- met Theresa van de Andes
- Pasen: de goddelijke Barmhartigheid vieren

PRAKTISCHE AANWIJZINGEN

Je ontvangt elke vrijdag in de vastentijd een e-mail met een document van 6 pagina's om te downloaden of om te beluisteren als podcast met:

- een meditatie over het zondagsevangelie
- de ontdekking van een figuur van de Karmel die ons uitnodigt om de Barmhartigheid te beleven
- geïllustreerde citaten om elke dag te leven met de H. Schrift en de karmelheiligen

Een goed begin van de veertigdagentijd!

Br. Denis-Marie Ghesquières (klooster van Parijs)



Donderdag 3 maart : het leven kiezen

« Wie zijn leven verliest omwille van Mij, zal het behouden. » (Lc 9, 24) NBV21

« Onze innerlijkheid is op verschillende manieren gevuld (...) zozeer zelfs dat het ene het andere altijd verdringt. Mijn eerste uur van de ochtend behoort aan de Heer. Ik wil de dagelijkse taak volbrengen die voor mij ligt, en Hij zal mij de kracht geven om het te doen. » (E. Stein, *Faire une place à la grâce de Dieu*, 12 januari 1932)

Ik kies ervoor om elke dag, tijd te nemen om deze veertigdagentijd met de Heer te beleven.



Vrijdag 4 maart : Gegroet Kruis !

« Het offer voor God is een gebroken geest. (Ps 51, 19) NBV21

« Hef uw ogen op naar de Gekruisigde. Als je met hem verenigd bent... dan is zijn kostbaar bloed van jou. Op alle plaatsen van het lijden kan je aanwezig zijn door de kracht van het kruis; Uw barmhartige liefde, de liefde die ontspringt uit het hart van God, draagt u overal heen. » (E. Stein, *Source cachée*, 'Ave Crux')

Ik richt me naar het kruis van Christus om er mijn intenties neer te leggen.

Zaterdag 5 maart : één zijn in God

« wanneer je de hongerige schenkt wat je zelf nodig hebt en de verdrukte gul onthaalt, ... (Jes 58, 10) NBV21

« Voor een christen kan er geen 'vreemdeling' zijn. De liefde van Christus kent geen grenzen, ze houdt nooit op » (E. Stein, *Het Kerstmysterie*)

Voor wie kan ik de naaste zijn?

