
Het Rozenkransgebed

Met de Heilige Theresia van Lisieux

De blijde Mysteries

Kruisteken en welkom

In de Naam van de Vader, de zoon en de heilige Geest.

We willen in de blijde mysteries de weg volgen die Maria heeft afgelegd, tijdens het verborgen leven van Jezus vanaf het moment dat de engel haar de boodschap bracht dat ze moeder zou worden.

De **heilige Theresia** van Lisieux wil ons op weg helpen deze mysteries goed te overwegen

1. Zie de dienstmaagd van de Heer:

Eerste blijde geheim: de boodschap van de engel Gabriel aan Maria.

De namen van Jezus, Maria en Jozef moeten zijn gezegend.
van nu af tot in eeuwigheid.

stukje uit Lucas 1,26-38.

De engel sprak: 'Vrees niet Maria, want gij hebt genade gevonden bij God.
Zie, gij zult zwanger worden en een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven.

Thérèse van Lisieux schrijft in haar "offerande aan de barmhartige liefde:
"O mijn God, gelukzalige drie-eenheidzozeer hebt Gij mij bemind dat Gij mij uw Zoon hebt gegeven om mijn redder en bruidegom te zijn."
Therese vraagt aan de Vader dat Hij haar alleen maar zou willen aankijken
"doorheen het gelaat van Jezus en in zijn van liefde brandend hart."
"Om uw liefde, Jezus, bid ik,
Uw liefde moet mij omvormen.

*Leg in mijn hart Uw verterende vlam.
En ik zal u loven en beminnen,
Zoals men in de hemel looft en bemind.
Ik zal U beminnen met de liefde zelf
Waarmee U mij bemint;
Jezus, eeuwig woord.”*

Onze Vader ...
Wees gegroet

2. Gij zijt de gezegende

Tweede blijde geheim: : het bezoek van Maria aan haar nicht Elisabeth.

De namen van Jezus, Maria en Jozef moeten zijn gezegend.
van nu af tot in eeuwigheid.

Een stukje uit Lucas 1,39-56.

Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot;
Elisabeth werd vervuld met de heilige Geest en riep met luider stem uit: 'Gij zijt
gezegend onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot.
Waarom heb ik het te danken, dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt?

*Nu Maria het goddelijk kind draagt onder haar hart,
Is het haar taak deze liefde uit te dragen zonder ophouden
Altijd door, tot op de dag van vandaag:
In die zin schrijft Thérèse:
“Wanneer het Goede een kort moment zou stoppen met zichzelf te geven
in een liefdevolle daad van zelfgave, dan zou het geen liefde meer zijn.
Liefde die stopt wordt Egoïsme.
God de Vader verwekt de Zoon zonder ophouden,
van de Vader en de zoon gaat de heilige Geest voortdurend uit;
daarom is God eeuwige liefde.”*

Onze Vader ...
Wees gegroet

3. Maagd en moeder

Derde blijde mysterie: de geboorte van Jezus in Betlehem.

De namen van Jezus, Maria en Jozef moeten zijn gezegend.
van nu af tot in eeuwigheid.

Een stukje uit Luc 2,6-7

“Terwijl zij in Bethlehem verbleven, brak het uur aan waarop Maria moeder zou worden; zij bracht haar zoon ter wereld, haar eerstgeborene, wikkelde hem in doeken en legde Hem neer in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg “

De eniggeboren Zoon van God wordt mens. Klein als een kind, arm onder de armste. De redder van de wereld heeft reeds voor zijn geboorte, Maria geheeld en verheven voor de gevolgen van de zonde.

Op kerstnacht 1886, beseft Thérèse dat ze in de heilige communie, de ‘sterke en machtige God’ ontvangt en dat Hij in haar woont.

“Ik kreeg de genade”, zo schrijft ze later, “om nooit meer kinderachtig te zijn. In één woord, de genade van mijn complete bekering.”

“Ik voelde de liefde in mijn hart binnenkomen

en voelde dat ik me zelf wilde vergeten

Om Jezus plezier te doen.

Vanaf dat moment was ik gelukkig.”

Onze Vader ...

Wees gegroet

4. Maria, Jozef en Jezus: De Heilige Familie

Vierde blijde mysterie: Jezus wordt opgedragen in de tempel

De namen van Jezus, Maria en Jozef moeten zijn gezegend.
van nu af tot in eeuwigheid.

Een stukje uit het Lucas 2,22-40.

Simeon sprak over Maria, Jozef en Jezus een zegen uit en hij zei tot Maria:
'Zie, dit kind is bestemd tot val of opstanding van velen in Israël, tot een teken
dat weersproken wordt,
opdat de gezindheid van vele harten openbaar moge worden;
en uw eigen ziel zal door een zwaard worden doorboord.'

*Thérèse getuigd: "Men heeft nooit te veel vertrouwen op de goede God.
Wat Jezus kwetst is gemis aan vertrouwen.
Het vertrouwen en niets anders dan het vertrouwen,
moet ons tot de liefde leiden."*

*De goede God heeft me steeds ter zijde gestaan; Hij heeft mij geholpen, heeft
me van mijn prilste jeugd bij de hand genomen en begeleid. Ik steun op Hem.
Het lijden zal tot het uiterste mogen gaan;
Toch ben ik zeker dat Hij mij nimmer zal verlaten."*

Onze Vader ...

Wees gegroet

5. Echtgenote en moeder

Vijfde blijde mysterie: Jezus wordt in de tempel teruggevonden.

De namen van Jezus, Maria en Jozef moeten zijn gezegend.
van nu af tot in eeuwigheid.

Een stukje uit Lucas

Toen Jozef en Maria Jezus opmerkte te midden der leraren, stonden zij verslagen. Zijn moeder zei tot Hem: 'Kind, waarom hebt Ge ons dit aangedaan? Denk toch eens met wat een pijn uw vader en ik naar U hebben gezocht.' Maar Hij antwoordde: 'Wat hebt ge toch naar Mij gezocht? Wist ge dan niet, dat Ik in het huis van mijn Vader moest zijn?'

Hij ging met hen mee naar Nazareth en was aan hen onderdanig. Zijn moeder bewaarde alles wat er gebeurd was in haar hart. En met de jaren nam Jezus toe in wijsheid en welgevalligheid bij God en de mensen..

Uit de opdracht van Thérèse aan de barmhartige liefde:

“Ik verlang te volbrengen en tot de trap van glorie te geraken, die U mij bereid hebt in Uw rijk: met één woord, ik verlang heilig te zijn, maar ik voel mijn onmacht en ik vraag U, o mijn God, zelf mijn heiligheid te wezen.

Ik dank U mijn God, voor al de genaden die U mij verleend hebt: voornamelijk dat U mij liet gaan door de smeltkroes van het lijden.”

Onze Vader ...

Wees gegroet

Slotgebed

Almachtige Vader,

Gij hebt de onbevleete maagd, uitverkoren tot moeder van uw Zoon,
haar weg door het leven is niet gespaard gebleven van onzekerheid en lijden.
Onder het kruis is zij onze moeder geworden en nog steeds wil ze haar kinderen
bijstaan met haar troost en voorspraak.

Wij vragen, U die de moeder van Jezus glorievol hebt opgenomen in de hemel,
wees ook ons barmhartig gezind nu wij ons toevertrouwen
aan de goede zorgen van Maria.

Open onze ogen voor het geluk dat ons wacht
en laat ons met Maria delen in uw heerlijkheid.

Door onze Heer Jezus Christus,
die met u leeft en heerst
in de eenheid van de Heilige Geest,
God door de eeuwen der eeuwen. Amen.

Moge de hemelse vader
die door de geboorte van zijn Zoon uit de Maagd Maria
alle mensen heeft willen verlossen,
en ons niet verweest achterlaat maar de heilige Geest heeft beloofd
U de rijkdom schenken van zijn zegen.
Amen

En zegene u de almachtige God,
Vader, Zoon en heilige Geest.
Amen.



We willen in de droeve mysteries kijken naar Maria, tijdens de lijdensweg die haar Zoon heeft gegaan in die laatste dagen te Jeruzalem.

De **heilige Theresia** van Lisieux wil ons op weg helpen deze mysteries goed te overwegen

1. Maria: De pijn van het niet weten.

Eerste droeve mysterie: Jezus in de hof van olijven

De namen van Jezus, Maria en Jozef moeten zijn gezegend.
van nu af tot in eeuwigheid.

Een stukje uit Lukas 22,39-44.

Hij ging nu naar buiten en begaf zich volgens zijn gewoonte naar de Olijfberg. Ook de leerlingen gingen met Hem mee. Ter plaatse aangekomen sprak Hij tot hen: 'Bidt, dat gij niet op de bekoring ingaat.' Hij verwijderde zich van hen, ging ongeveer een steenworp verder, wierp zich op de knieën en bad: 'Vader, als Gij wilt, laat dan deze beker Mij voorbijgaan. Maar toch: niet mijn wil, maar uw wil geschiede.' Nu verscheen Hem een engel uit de hemel om Hem te sterken. Aan doodsangst ten prooi bad Hij met nog meer aandrang. Zijn zweet werd tot dikke druppels bloed, die op de grond neervielen.

Het heengaan van Jezus na die bijzondere maaltijd, moet ook Maria hebben bedroefd. Wat zal er geschieden? Haar zoon wordt van alle kanten bedreigt. De overheid zoekt Hem te vangen met allerlei listen, onder zijn leerlingen zit een verrader, en nu begeeft hij zich, midden in de nacht, zo kort bij Jeruzalem in een nu wel verlaten tuin. Zal ze Hem morgen terugzien? Wat als er gebeurt wat Hij heeft aangekondigd? Het zwaard van Simeon bij de opdracht in de tempel hangt loodzwaar boven Maria.

Theresia schrijft

O Jezus,
jouw voorbeeld nodigt me uit mij klein te maken
En alle roem af te wijzen.

Onze Vader ... Wees gegroet

2. Maria: moeder van de lijdende dienaar

Tweede droeve mysterie: Jezus wordt geseld

De namen van Jezus, Maria en Jozef moeten zijn gezegend.
van nu af tot in eeuwigheid.

Een stukje uit Marcus 15,15-19.

Omdat Pilatus het volk zijn zin wilde geven, liet hij Barabas vrij, maar Jezus liet hij geselen en gaf Hem over om gekruisigd te worden.

Nu brachten de soldaten Hem het paleis binnen, dat wil zeggen het pretorium, en riepen de hele afdeling bij elkaar. Zij hingen Hem een purperen kleed om, vlochten een doornenkroon en zetten Hem die op. Vervolgens gingen zij Hem het saluut brengen: "Gegroet, koning der Joden." Zij sloegen Hem met een rietstok op het hoofd, bespuwden Hem en brachten Hem hulde door op de knieën te vallen.

Maria, wat was jou reactie als je vernam dat je zoon werd opgepakt, dat hij terecht moest staan bij de joodse en Romeinse overheid? De innige verbondenheid met de hemelse Vader en met je Zoon heeft je waarschijnlijk doen neerknielen in gebed. De woorden van Jesaja werden werkelijkheid: "Hij werd gefolterd en diep vernederd, maar heeft zijn mond niet geopend, zoals een lam dat ter slachting geleid wordt. En, zoals een schaap dat stom is voor zijn scheerders, heeft hij zijn mond niet geopend."

Theresia schrijft

*"Jezus, Goddelijk sterk,
heeft al onze zwakheden gekend."*

Amen.

Onze Vader ... Wees gegroet ...

3. Maria: moeder van een koning met doornen gekroond

Derde droeve mysterie: Jezus wordt met doornen gekroond

De namen van Jezus, Maria en Jozef moeten zijn gezegend.
van nu af tot in eeuwigheid.

Een stukje uit Mattheüs 27,28-29.

Ze trokken Hem zijn kleren uit en hingen Hem een rode mantel om; ze vlochten een krans van doorns, zetten die op zijn hoofd, gaven Hem een rietstok in de rechterhand, vielen voor Hem op de knieën en dreven de spot met Hem door te zeggen: 'Gegroet, koning van de Joden!'.

Petrus schrijft in zijn brief: "Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht." Maria jij zong reeds in je Magnificat: "Heersers ontnemt Hij hun troon, maar Hij verheft de geringe." Jij, zijn kleine dienaar, ziet je koning, gekroond met de doornen van de machthebbers. De pijn die dit veroorzaakt zal ons tot zegen zijn, tot poort die toegang geeft tot het heerlijk licht van zijn koninkrijk...

Theresia schrijft

"Dat Hij de Zoon van God was,
dat wilde niemand geloven.
Ik erken je! Ik geloof in Je!

Amen.

Onze Vader ... Wees gegroet

4. Een ontmoeting op de weg van het lijden

Vierde droeve mysterie: Jezus op weg naar Calvarie

De namen van Jezus, Maria en Jozef moeten zijn gezegend van nu af tot in eeuwigheid.

Een stukje uit Lukas 23,27-28.

Een grote volksmenigte volgde Hem, ook vrouwen die zich op de borst sloegen en over Hem weeklaagden. Jezus keerde zich tot hen en sprak: 'Dochters van Jeruzalem, weent niet over Mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen..

Maria, jij hebt heel de levensweg van je Zoon meegemaakt, soms van ver omdat je niet bij Hem mocht of kon zijn. Maar nu de kruisweg begint wijk je niet meer van je Zoon en wil je Hem van zo nabij mogelijk volgen. Woorden kunnen jullie niet met elkaar wisselen, maar moeder en Zoon verstaan elkaar in het lijden...in een blik... Een zwaard van droefheid en pijn gaat dringt dieper en dieper door, maar de liefde is trouw tot de dood.

Theresia schrijft

Leven van liefde is
De Calvarieberg beklimmen
is het kruis zien als een schat

Amen.

Onze Vader ... Wees gegroet

5. Maria: moeder onder het kruis

Vijfde droeve mysterie: Jezus sterft aan het kruis

De namen van Jezus, Maria en Jozef moeten zijn gezegend.
van nu af tot in eeuwigheid.

Een stukje uit Johannes 19,25-27.

Terwijl de soldaten hiermee bezig waren, stonden bij Jezus' kruis zijn moeder, de zuster van zijn moeder, Maria de vrouw van Klopas en Maria Magdalena. Toen Jezus zijn moeder zag en naast haar de leerling die Hij liefhad, zei Hij tot zijn moeder: 'Vrouw, zie daar uw zoon.'
Vervolgens zei Hij tot de leerling: 'Zie daar uw moeder.'
En van dat ogenblik af nam de leerling haar bij zich in huis.

Hoe kunnen wij leerlingen van Jezus zijn, zonder de moeder van Jezus op te nemen in ons huis? Door haar op te nemen in ons huis, haar een plaats te geven in ons leven, eren we niet alleen Maria, maar even zeer eren we Hem die tot ons gesproken heeft: 'Ziedaar uw Moeder'.

Theresia schrijft

"Als jij me zo beminde
dat Je voor mij bent gestorven,
wil ik ook leven en sterven voor Jou.'

Amen.

Onze Vader ... Wees gegroet ...

Slotgebed

Almachtige Vader,

Gij hebt de onbevleete maagd, uitverkoren tot moeder van uw Zoon,
haar weg door het leven is niet gespaard gebleven van onzekerheid en lijden.
Onder het kruis is zij onze moeder geworden en nog steeds wil ze haar kinderen
bijstaan met haar troost en voorspraak.

Wij vragen, U die de moeder van Jezus glorievol hebt opgenomen in de hemel,
wees ook ons barmhartig gezind nu wij ons toevertrouwen
aan de goede zorgen van Maria.

Open onze ogen voor het geluk dat ons wacht
en laat ons met Maria delen in uw heerlijkheid.

Door onze Heer Jezus Christus,
die met u leeft en heerst
in de eenheid van de Heilige Geest,
God door de eeuwen der eeuwen. Amen.

Moge de hemelse vader
die door de geboorte van zijn Zoon uit de Maagd Maria
alle mensen heeft willen verlossen,
en ons niet verweest achterlaat maar de heilige Geest heeft beloofd
U de rijkdom schenken van zijn zegen.
Amen

En zegene u de almachtige God,
Vader, Zoon en heilige Geest.
Amen.

Moeder van Smarten: bidt voor ons.



We willen in de glorievolle mysteries samen met Maria het ontstaan overwegen van de jonge kerk beeld van het hemelse Jeruzalem.

De **heilige Theresia** van Lisieux wil ons op weg helpen deze mysteries goed te overwegen

1. Maria en het lege graf

Eerste glorierijke mysterie: de verrijzenis van de Heer

De namen van Jezus, Maria en Jozef moeten zijn gezegend.
van nu af tot in eeuwigheid.

Maar op de eerste dag van de week gingen ze bij het ochtendgloren naar het graf met de geurige olie die ze bereid hadden. ... Plotseling stonden er twee mannen in stralende gewaden bij hen. De mannen zeiden tegen hen: 'Waarom zoekt u de levende onder de doden? Hij is niet hier, hij is uit de dood opgewekt.

Maria, nergens vinden we terug dat je er bij was om je zoon voor het laatst te verzorgen alvorens Hem toe te vertrouwen aan de aarde. Groeide in jou de hoop vanuit je geloof dat God alles ten goede keert, jouw liefde die zo groot was dat je slechts ja was voor de wil van de Vader, ook op de droevigste momenten in jouw leven in het leven van je Zoon. Welk een vreugde moet de boodschap van die mannen in jou hebben teweeg gebracht: "Hij is niet hier, Hij leeft !"

Theresia schrijft

"Wie in liefde ontstoken is, kan niet inactief blijven. Ik zou de aarde willen doorkruisen, uw Naam prediken ... Ik zou het Evangelie willen verkondigen in de vijf werelddelen tegelijk en tot op de verste eilanden.."

Amen.

Onze Vader ... Wees gegroet ...

2. Maria: Haar Zoon: 'uit het oog' maar 'in het hart'

Tweede glorierijke mysterie: Jezus stijgt op ten hemel

De namen van Jezus, Maria en Jozef moeten zijn gezegend.
van nu af tot in eeuwigheid.

Na deze woorden werd Hij voor hun ogen omhoog geheven en een wolk onttrok Hem aan het gezicht. Terwijl Hij zo heenging en zij nog naar de hemel stonden te turen, stonden er opeens twee mannen naast hen in witte kleren, die zeiden: 'Galileeërs, wat staan jullie daar toch naar de hemel te kijken? Deze Jezus, die van jullie is weggenomen en in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde manier terugkomen als jullie Hem naar de hemel hebben zien gaan.' (Hnd.1,9.10-11)

Bij de boodschap reeds bewaarde Maria alles in haar Hart. Dit is het eindpunt van Jezus zichtbare aanwezigheid in deze tijdelijke wereld. Maria weet dit. Ze heeft Jozef zien heengaan en weet dat Jezus nu terugkeert naar zijn hemelse Vader van wie Hij is uit gegaan. De herinneringen die ze in haar hart bewaard worden een blijvende aanwezigheid in het breken van het brood, in het samen vieren van de maaltijd waar haar Zoon ook ons blijft oproepen.

Theresia schrijft

De verdienste bestaat er niet in om veel te doen of om veel te geven, maar veeleer daarin dat men ontvangt, dat men veel ontvangt.

Indien Jezus voor zichzelf de vreugde wil van het geven, zou het niet goed zijn Hem die te weigeren.

Amen.

Onze Vader ... Wees gegroet

3. Maria en de jonge kerk

Derde glorierijke mysterie: de nederdaling van de H.Geest over de maagd Maria en de apostelen

De namen van Jezus, Maria en Jozef moeten zijn gezegend.
van nu af tot in eeuwigheid.

Plotseling kwam er uit de hemel een geraas alsof er een hevige wind opstak, en het vulde heel het huis waar zij waren. Er verschenen hun vurige tongen, die zich verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten. Zij raakten allen vol van heilige Geest en begonnen te spreken in vreemde talen, zoals de Geest hun ingaf.(Hnd.2,2-4)

Maria, door de overschaduwung door de Heilige Geest, is God 's zoon in jou mens geworden. Jouw leven werd geleid door de Geest omdat je openheid voor God niet werd begrenst door de zonde. Met Pinksteren was je verzameld samen met zijn leerlingen en heb je mogen ontdekken dat Gods Geest op vele wijzen zich kenbaar weet te maken ten dienste van de liefde van God voor de mensen. Ook over jou is de Geest toen uitgestort. Wat een vreugde moet het zijn om te begrijpen alles wat uw zoon heeft geopenbaard, wat een vreugde moet het zijn geweest, te zien hoe zijn boodschap verder werd uitgedragen over de wereld.

Theresia schrijft

De verdienste bestaat er niet in om veel te doen of om veel te geven, maar veeleer daarin dat men ontvangt, dat men veel ontvangt.

Indien Jezus voor zichzelf de vreugde wil van het geven, zou het niet goed zijn Hem die te weigeren.

Amen.

Onze Vader ... Wees gegroet

4. Maria haar verlangen naar de hemel

Vierde glorierijke mysterie is de tenhemelopneming van Maria

De namen van Jezus, Maria en Jozef moeten zijn gezegend van nu af tot in eeuwigheid.

Een groot teken verscheen aan de hemel: een vrouw, omkleed met de zon, de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren.

(Apok.12,1)

Het zien van het kind dat negen maanden met verlangen werd gedragen doet alle pijn en smarten vergeten. Hoe moet het dan voor Maria geweest zijn om met groot verlangen de Vader en de Zoon in volle heerlijkheid te mogen ontmoeten. Alle pijn en verdriet zijn voorbij en vergaan in het niets bij de ontmoeting met de liefde zelf in volle heerlijkheid.

Theresia schrijft

Ik heb gevraagd aan de Heilige Maagd dat ik naar de hemel zou mogen gaan. Ik heb het niet aan de goede God gevraagd omdat ik Hem wil laten doen zoals het Hem goeddunkt. Iets vragen aan de Heilige Maagd, dat ligt anders. Zij weet heel goed wat zij aan moet met mijn kleine verzoekjes, of het wel nodig is dat zij ze doorgeeft of niet ... Zij kan bekijken, of het voor God niet te lastig uitkomt om mij te verhoren, om Hem in alles zijn wil te laten doen.

Onze Vader ...

Wees gegroet

5. Maria: Maagd, Moeder en koningin

Vijfde glorierijke mysterie: De Maagd Maria wordt gekroond tot Koningin van de hemel en de aarde

De namen van Jezus, Maria en Jozef moeten zijn gezegend.
van nu af tot in eeuwigheid.

Daarop zei Maria: Met heel mijn hart roem ik de Heer, met al mijn adem juich ik om God, mijn redder, want Hij heeft omgezien naar zijn dienares in haar geringheid. Voortaan prijzen alle generaties mij gelukkig. (Lc.1,46-49)

Een stukje uit Openbaring 12,1.

En er verscheen een groot teken aan de hemel: een vrouw, bekleed met de zon, de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren.

Terecht mogen we U, Maria, Moeder en Koningin noemen van hemel en aarde. Je werd gevrijwaard voor de zonde, door jouw ja-woord is de liefde van de vader zichtbaar komen wonen onder de mensen. Jij hebt je Zoon van geboorte tot hemelvaart gevolgd op de weg van zijn verlossingsweg. Overschaduwde door de Geest ontving je ook als moeder van de Apostelen het eerste de Geest op Pinksteren. Jouw ontslapen in de Heer betekende ook meteen jouw opgenomen worden in de hemel met ziel en lichaam. Als eerste heb je zo mogen delen in de heerlijkheid van de Vader. Nu woon jij in de liefde van God en toch wil je onze Moeder zijn.

Theresia

Ik ben van U, want Gij hebt mij geschapen en mij verlost, van U, want Gij hebt mij verdragen, van U, want Gij hebt mij geroepen en zo op mij gewacht, van U, omdat ik toch niet verloren ging: Wat wilt Gij met mij doen? Mijn tedere liefde, hier ziet U nu mijn hart, ik leg het in uw handpalm neer; Mijn lichaam, mijn ziel, mijn leven, mijn diepste genegenheden; Wat wilt Gij met mij doen?

Onze Vader ...

Wees gegroet

Slotgebed

God onze Vader, tekenen van liefde hebt Gij ons gegeven.

Wij danken U voor Maria,
de moeder van uw Zoon.

In haar zien wij een voorbeeld.

Breek onze harten open opdat uw Blijde Boodschap binnen kan komen
en wij uitdragers worden van Uw liefde.

Door Christus onze Heer.

Amen

En zegene u de almachtige God,

Vader, Zoon en heilige Geest.

Amen.

Koningin van Hemel en aarde: Bid voor ons.

Koningin van de vrede: Bid voor ons.

Koningin van de Rozenkransen: Bid voor ons.

Koningin van de gezinnen: Bid voor ons.



De lichtmysteries

We willen in de licht mysteries kijken naar Maria, Hoe ze door, met en voor haar Zoon te leven en te werken, licht bracht in deze vaak duistere wereld.

De **heilige Theresia** van Lisieux wil ons op weg helpen deze mysteries goed te overwegen

1. Maria laat haar zoon gaan

Eerste mysterie: Doopsel van Jezus

De namen van Jezus, Maria en Jozef moeten zijn gezegend.
van nu af tot in eeuwigheid.

Een stukje uit Marcis 1,7-11.

Hij verkondigde: 'Na mij komt iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om me voor hem te bukken en de riemen van zijn sandalen los te maken. Ik heb jullie gedoopt met water, maar hij zal jullie dopen met de heilige Geest.'

In die tijd kwam Jezus vanuit Nazaret, dat in Galilea ligt, naar de Jordaan om zich door Johannes te laten dopen. Op het moment dat hij uit het water omhoogkwam, zag hij de hemel openscheuren en de Geest als een duif op zich neerdalen, en er klonk een stem uit de hemel: 'Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.'

Theresia schrijft

"ik begreep dat indien ik de beminde op aarde was, ik het ook was in de hemel... sinds dat moment groeide mijn godsvrucht voor mijn kleine broertjes en zusjes en ik houd ervan mij dikwijls met hen te onderhouden'.

Onze Vader ...

Wees gegroet ...

2. Maria: voorspreekster voor haar kinderen

Tweede mysterie: De Bruiloft te Kana in Gallilea

De namen van Jezus, Maria en Jozef moeten zijn gezegend.
van nu af tot in eeuwigheid.

Een stukje uit Johannes 2,1-11.

Toen de wijn oprakte tijdens een bruiloft te Kana, zei de moeder van Jezus tot Hem: 'Ze hebben geen wijn meer.'

Jezus zei tot haar: 'Vrouw, is dat soms uw zaak? Nog is mijn uur niet gekomen.'

Zijn moeder sprak tot de bedienden: 'Doet maar wat Hij u zeggen zal.'

Theresia richt zich tot Jezus waaruit blijkt dat ze zoveel vertrouwen heeft op de voorspraak van Maria.

*“Herinner je dat je goddelijke moeder
een wonderbare macht heeft op je Hart*

*Herinner je dat je eens op haar gebed
water veranderd hebt in heerlijke wijn.*

Wil zo ook mijn onvolmaakte werken omvormen.

Maak ze op Maria's vraag volmaakt, o Heer

Dat ik haar kind ben.

Jezus, o heel dikwijls,

Herinner je.

Onze Vader ...

Wees gegroet ...

3. Maria: moeder die de wil van de Vader volbrengt

Derde mysterie: Jezus verkondigt het Rijk Gods

De namen van Jezus, Maria en Jozef moeten zijn gezegend.
van nu af tot in eeuwigheid.

Een stukje uit Matheus 12,47-50

Iemand zei tegen Jezus: ‘Uw moeder en uw broers staan buiten, ze willen u spreken.’ Hij antwoordde: ‘Wie is mijn moeder en wie zijn mijn broers?’ Hij maakte een gebaar naar zijn leerlingen en zei: ‘Zij zijn mijn moeder en mijn broers. Want ieder die de wil van mijn Vader in de hemel doet, is mijn broer en zuster en moeder.’

Theresia schrijft

“Ik voor mij kan niets vinden in de boeken behalve het evangelie. Daar heb ik genoeg aan. Ik luister met groot genoegen naar dat woord van Jezus dat alles zegt wat ik te doen heb: “Leer van Mij dat ik een zacht en eenvoudig hart heb.” Dan ben ik tevreden, volgens zijn fijne belofte: “en jullie zullen rust vinden in je ziel.”

Onze Vader ...

Wees gegroet ...

4. Maria: volgt van op afstand haar zoon

Vierde mysterie: De gedaante verandering

De namen van Jezus, Maria en Jozef moeten zijn gezegend.
van nu af tot in eeuwigheid.

Een stukje uit Matheus 17,2-5

Voor hun ogen veranderde Hij van gedaante, zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht.

Plotseling verschenen aan hen Mozes en Elia, die met Jezus in gesprek waren.

Petrus nam het woord en zei tegen Jezus: 'Heer, het is goed dat wij hier zijn.

Als u wilt zal ik hier drie tenten opslaan, een voor u, een voor Mozes en een voor Elia.' Hij was nog niet uitgesproken, of de schaduw van een stralende wolk gleed over hen heen, en uit de wolk klonk een stem: 'Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde. Luister naar hem!'

Theresia schrijft in haar offerande:

*Zozeer hebt Gij me bemind dat Gij me uw Zoon gegeven hebt
om mijn Redder en mijn bruidegom te zijn.*

Daarom horen de oneindige schatten van zijn verdiensten ook aan mij toe.

*Ik bied ze U met blijdschap aan en smeeek U dat Gij me enkel nog aankijken zult
doorheen het Gelaat van Jezus en in zijn Hart dat brandt van Liefde.*

Onze Vader ...

Wees gegroet ...

5. Maria: bereidt de maaltijd

Vijfde mysterie: De instelling van de eucharistie

De namen van Jezus, Maria en Jozef moeten zijn gezegend.
van nu af tot in eeuwigheid.

Een stukje uit Matheüs 16,26-29.

Toen nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood en gaf de leerlingen ervan met de woorden: 'Neem, eet, dit is mijn lichaam.'

En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker met de woorden: 'Drink allen hieruit, dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden. Ik zeg jullie: vanaf vandaag zal ik niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken tot de dag komt dat ik er met jullie opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader.'

Theresia schrijft:

*"U weet al ben ik nog zo klein
Toch durft U dalen in mij, arme!
Kom Hostie, om in mij te zijn,
Mijn hart zal U heel diep omarmen.
'k Zou dan van liefde willen breken
En sterven in mijn liefdesmart.
Jezus! Hoor hoe ik stil blijf smeken.
Kom in mijn hart!"*

Onze Vader ...

Wees gegroet ...

Zegen

Moge God die door de geboorte van zijn Zoon uit de Maagd Maria
alle mensen heeft willen verlossen,
U de rijkdom schenken van zijn zegen.

Amen

Moogt gij altijd en overal de bescherming ondervinden van haar
van wie gij de Heer van alle leven ontvangen hebt.

Amen.

Moogt gij die hier vandaag zijt bijeengekomen
om met vroomheid Maria te vieren en te eren,
van hier heengaan
met gaven van geestelijke vreugde en al wat u de hemel geven kan.

Amen.

En zegene u de almachtige God,
Vader, Zoon en heilige Geest.

Amen.



"Via de Rozenkrans kan men alles verkrijgen. Hij kan vergeleken worden met
een lange ketting die de Hemel met de aarde verbindt : één uiteinde is in onze
handen, het andere is in de handen van de Heilige Maagd." (*Thérèse*)