

# DIT IS DE GUNSTIGE DAG



Veertigdagentijd 2024 - Online retraite met pater Jacques van Jezus (Lucien Bunel) - Door het Kruis naar het Licht

« Door het kruis naar het licht » : In maart 1945 krabbelt pater Jacques van Jezus in het kamp Gusen met potlood een paar woorden in het Latijn op het blad van een klein notitieboekje, ondertekent het eenvoudigweg met « fr. Jacques », dan scheurt hij het vel papier af en geeft het aan zijn metgezellen van de deportatie, Francisco (Paco) Lopez (Spanjaard) en Wacek (Pool).

Dit geschrift kan met recht worden beschouwd als het geestelijke testament van pater Jacques.

*Per Crucem ad lucem !...*

*Sine sanguinis non fit redemption !...*

*Qui facit veritatem venit ad lucem.*

Door het Kruis naar het licht

Zonder bloedvergieten is er geen verlossing

Wie de waarheid doet gaat naar het licht

Deze woorden komen voort uit zijn priesterlijk hart, bewoond door het woord van God. Ze zijn de rijping van een heel gegeven en aangeboden leven.

De eerste zin, die ik heb gekozen als titel van onze vastenretraite, drukt **het diepe geloof uit van pater Lucien Bunel, die pater Jacques van Jezus werd bij zijn intrede in de Karmel.** Het getuigt ook van de hoop die in hem leeft en van de naastenliefde die hij getoond heeft tegenover zijn metgezellen van de deportatie. Zijn hele theologische leven wordt in deze paar woorden uitgedrukt.

Deze korte zin roept het Paasmysterie op, het mysterie van de Dood en de Verrijzenis; het laatste woord wordt overgelaten aan het Leven, aan het Licht.

Wat een kracht van hoop op deze plaats van onuitsprekelijke en onnoemlijke horror.

Moge het een verkondiging zijn van de overwinning van Christus die we met Pasen zullen vieren.

## Een gegeven leven, een aangeboden leven, pater Jacques van Jezus (1900-1945)

De kleine Lucien, geboren op 29 januari 1900 in een arm, hardwerkend gezin, wil al snel « een groot priester » worden. Het ontkerstende platteland en de aan hun lot overgelaten kinderen wekken en versterken zijn passie als apostel en opvoeder.



Enkele maanden voor zijn priesterwijding wordt hij benoemd aan het Sint-Jozefcollege in Havre, waar hij de Karmel ontdekt. Op 11 juli 1925 wordt hij tot priester gewijd.

Na vele interne en externe strijd verlaat hij, met instemming van zijn aartsbisschop, het bisdom Rouen en treedt in september 1932 in het noviciaat van de Ongeschoeide Karmelieten in Lille in. Hij krijgt de naam Jacques van Jezus.

Hij sticht en leidt het kleine Sint-Thérèse-van-het Kind Jezus-college in Avon, waarbij hij de vele pedagogische capaciteiten van zijn opvoedersziel inzet. Hij wil dat « zijn » kinderen volleerde mensen worden, bewust van hun toekomstige verantwoordelijkheid, en heiligen in wording zijn...



Zijn hart als mens, als priester, is gewond door de barbaarse daden van het naziregime; diep getroffen, plaatst hij zich aan de kant van degenen die lijden en vervolgd worden.

In januari 1943 vangt hij drie joodse kinderen op. Op 15 januari 1944 arresteert de Gestapo de drie kinderen en pater Jacques. Voordat hij vertrekt, zegt hij deze woorden: « *Tot ziens, kinderen, ga verder zonder mij!* »

Hij doorstaat een lange beproeving: de gevangenis van Fontainebleau, de verschillende kampen van Compiègne, Saarbrücken, Mauthausen/Gusen. Na zijn bevrijding is hij uitgeput en sterft hij vredig in het St. Elisabeth Ziekenhuis in Linz...

**Stap voor stap worden zijn hart en zijn wezen ontvlamd door de naastenliefde.** Opgewekt door zijn houding, verwarmt hij met zijn woorden. **Voor iedereen, gelovigen en niet-gelovigen, Fransen en buitenlanders, getuigt hij van de waardigheid van de mens, van iedere mens.** Op deze plaatsen van dood en geprogrammeerd verval, slaagt hij erin de Eucharistie te vieren en Gods vergeving te schenken, en zo de triomf van het leven over de dood, de overwinning over het kwaad, te tonen.

## De geest van de retraite : « Nu is het de gunstige tijd » (2 Kor 6,2)

De veertigdagentijd opent met deze woorden van Sint Paulus. Dit is het gunstige moment om naar het Woord van God te luisteren, om het in ons te laten werken. Maar hiervoor, moeten we eerst de heilige Geest vragen.

Aan het begin van een retraite die hij in juni 1941 preekte, zei pater Jacques:

« *Een retraite kan niet goed worden gedaan, kan geen diepgang hebben, kan geen vrucht dragen, als het niet het passeren van God in de zielen is. De heilige Geest die in ons komt is het passeren van God in ons, de inwoning van God in ons. **Laten we beseffen dat God daar is, bij ons; dat de hemel geen onbepaalde plaats is;*** »



*bij is in ons: **de hemel zijn wij, het is onze ziel die God draagt.** Laten we de aanwezigheid van God in ons aanbidden. »*

Laten we de heilige Geest aanroepen om ons te helpen de volheid van onze christelijke roeping te beleven, als discipelen van Christus Jezus.

## Dynamiek van de retraite

7 stappen om het licht te ontdekken dat uit het kruis van Christus Jezus straalt

- 1<sup>ste</sup> week: « Gered door de Doop »
- 2<sup>de</sup> week: « Gekozen door God »
- 3<sup>de</sup> week: « Het Kruis, wijsheid van God »
- 4<sup>de</sup> week: « Leven met Christus »
- 5<sup>de</sup> week: « De gehoorzaamheid aanleren »
- Goede Week: « De houding van de dienaar aannemen »
- Pasen: « Zoeken naar de werkelijkheden van hierboven »

## Praktische richtlijnen

Tijdens de vastentijd ontvangt u elke vrijdag een e-mail met een audiosamenvatting en een document van 4 pagina's om te downloaden:

- De tweede lezing van de zondag
- Een meditatie gebaseerd op de tekst van de Schrift en de geschriften van pater Jacques
- 3 manieren om het in praktijk te brengen
- korte geïllustreerde citaten om elke dag te leven met de Schrift en pater Jacques.

## Goede veertigdagentijd!

br. Didier-Marie GOLAY,  
ocd (klooster van Paris)



## Donderdag 15 februari : Aan God geven

« Ik geef mezelf volledig (...) maar ik ben me volkomen bewust van mijn zwakheid (...).Ik verwacht dus alles van de goedheid van de goede God. Ik geef mezelf aan hem, maar opdat hij zelf in mij werkt en mij maakt zoals hij mij wil en mij van eeuwigheid af in zijn gedachten draagt. » (Besluit van de wijding tot het subdiaconaat 1924)

« Geven maakt gelukkiger dan ontvangen. » (Hand 20,35)

Wat ga ik deze vastentijd aan God geven?



Briton Rivière -  
« Verleiding in de woestijn »

## Vrijdag 16 februari : Vasten uit liefde

« Deze vasten, aanvaard uit liefde met een groot bovennatuurlijk inzicht, zijn uiterst verdienstelijk. » (Retraite in de Karmel van Gravigny)

« Dan zullen ze vasten. » (Mt 9,15)

Welke manier van onthouding ga ik beleven tijdens de vasten (voedsel, internet, media...)



## Zaterdag 17 februari : Zachtmoedigheid en barmhartigheid

« Zachtmoedigheid, echte zachtmoedigheid, sterke en kalme zachtmoedigheid, kan slechts wonen in het hart dat zichzelf helemaal vergeet om alleen maar aan de anderen te denken » (*Pater Jacques, Martelaar van de naastenliefde p. 226*).

« Barmhartigheid wil Ik. » (Mt 9,13)

Vandaag werk ik met zachtheid en liefde voor mijn medemens.



1929, Abbé Bunel in het verkennings-  
kamp